

Ik mag me vanaf dit moment dirigent van het Vughts mannenkoor noemen. Ik ben er trots op dit koor te mogen gaan dirigeren. Ik heb aan het Sweelink Conservatorium in Amsterdam dwarsfluit gestudeerd en daarna 21 jaar dwarsfluitles gegeven aan de muziekschool in Dongen. In de tussentijd heb ik altijd koren gedirigeerd en dit trok me uiteindelijk meer dan de dwarsfluit.

Op 17 jarige leeftijd begon ik met dirigeren bij het Jongerenkoor Gestel. Ik arrangeerde zelf de liederen en we zongen in de kerk. In 2002 heb ik het gospelpopkoor Spirit opgericht, een zeer energiek koor waarbij je niet op je stoel kunt blijven zitten (www.spiritgospelpop.nl). Ik heb gospelkoor Inspiration gedirigeerd in Dongen en popkoor Trent in Wijchen. En sinds 2013 sta ik voor het Gestels Gemengd Koor alwaar ik me weer bezig hield met het klassieke repertoire (<http://www.gestelsgemengdkoor.nl>).

Het Vughts Mannenkoor is een nieuwe uitdaging voor mij waar ik met zeer veel plezier aan ga beginnen. De eerste repetitie is inmiddels achter de rug. Het was een heel plezierige repetitie en ik heb er het volste vertrouwen in dat het een vruchtbare samenwerking gaat worden.